

Teksterne følger efter albuminfo

Album info **Lystfisker**

Songs:

1. Glimmerlim og guldsko 4:40
2. Fik du det hele med? 4:52
3. Thorkil og Ulla 3:40
4. Far mor og børn 3:51
5. Singlernes Gudinde 3:37
6. Mislyd 2:52
7. Hvad var det du ville? 4:06
8. Et sted ude I mørket 3:33
9. Måske for forever 3:29
10. Hus & Hjem 3:38
11. Kære gamle kussetyv 2:35
12. Jeg misser mod solen 4:32
13. Thorkil og Ulla revisited 2:01

Musik og tekst TrineLise Væring

Produceret af Kæv Gliemann

Band:

TrineLise Væring vokal & guitar all tracks
Rune Funch guitar exc. track 8
Eva Skipper bas exc. track 8
Anders Holm trommer exc. track 8

Andre medvirkende:

Wili Jönsson & Rune Funch herrekor på track 2, 7 og 10.
Kæv Gliemann add. keys og add. herrekor.
Nils Grøndahl sav på track 13.
Kenneth Thordal herre stemme (track 9) og mundharpe (track 11)

Indspillet af og mixet hos Kæv igennem 2007/08
undtagen alt kvindekor, der er indspillet i kælderen Puggaardsgade 10.
CD'en er masteret af Jan El iasson i AudioPlanet Sound Refinery

Fotos: Tuala Hjørnø
Cover: Katja Bjarnov Lage

Label: **Word for Word Rec 2008**

TEKSTER:

Glimmerlim og guldsko

Giv mig en perleplade
så ryger hele min facade
Og nævner du min ganebøjle
så begynder jeg at læspe
Jeg gemmer stadig på min første tand
i en pilleæske

Måske det er fordi
vi gik i brune fløjsbukser
dengang jeg var barn
Det er nok de sorte ishockeyskjorter

der gør at jeg stadig
er så håbløst uerfaren
Når jeg nu som voksen
skal gi' den som femme fatale
står jeg her med rottehaler
uden rigtig at vide hvad det er man skal

Alt andet lige
så er jeg bare en lille pige
på bunden
Alt andet lige
selv om hun holder sig pænt i baggrunden

Jeg har tyggegummi i håret
og Pippi-plaster på såret
Ja jeg er lille og spinkel
inde bag facaden
Det er kun udenpå at der både er
til gården og til gaden

Alt andet lige
så er jeg bare en lille pige
på bunden
Alt andet lige
selv om hun holder sig pænt i baggrunden
Og som enhver lille pige
så kan jeg stadig godt li'
både glimmerlim og guldsko
Og det må jeg sige
boldspil kan jeg stadig ikke udstå

Alt andet lige

Fik du det hele med?

Den første tanke der strejfer mig
Det sidste jeg tænker på før jeg
lukker øjnene i
det er dig

Den første jeg kikker efter når jeg
træder ind i et rum fuldt af mennesker er dig
men der er et enkelt spørgsmål
der stadig forfølger mig

Fik du det hele med?
Du fik jo i alle fald pillet mig ned
af piedestalen!
Men så stak du halen mellem benene
og løb og løb og løb

Den sidste der hører mig kalde er dig
Pigen der ventede' i mørket blev jeg
Nu ønsker du ikke længere
at kende mig

Men du tog det hele med
Alt hvad jeg havde på hylderne fik du
pillet ned og vendt på hovedet

Og så blev det rodet
og du løb og løb og løb
Du løb den korteste vej
men den førte længere væk fra mig

Men jeg ku' ik' få plads igen på hylden
til alt det du fik pillet ned
Og når så det her bare er en sang
så kan jeg roligt gi' dig hele skylden!

For du tog det hele med
Alt hvad jeg havde på hylderne fik du
pillet ned og vendt på hovedet
Og så blev det rodet
og du løb og løb og løb
Du løb den korteste vej
og det var jo nok det bedste
for dig

Thorkil og Ulla

Thorkil og Ulla på ferie
Så blev det Thailand i år
Man har jo hørt der er billigt
Og så kan man helt sikkert
få sig en enkelt og billig tår
Sammen med Ulla og Thorkil'

Thorkil og Ulla i baren
Ulla i festlig sarong
Hun flirter med fotografen
Under huden er hun 20
Uden på en halahippie still going strong
Sammen med Ulla og Thorkil

Thorkil i positur
Han er en strandløve i bur
Men musklerne sidder på maven
Man ser dem også
når Thorkil han går rundt i sin
netundertrøje i haven
Ulla og Thorkil

Så er der Ulla der ligger på maven
Man ser tydeligt at hun er vred
Hun har lige fået et smæk i måsen
og hun syn's jo selv den er bred
men Thorkil han kan ikke la' hende i fred
Ulla og Thorkil

Ta'r du også en drink til mig?
Kom og sæt dig her min pige
Der er nu noget særligt over sådan en tropenat
det er ikke noget man glemmer sådan lige
Hvad med ham der ville op og slås?
Han var jo helt skudt i dig
Og jeg kan tydeligt huske hvor du lo
Mest af ham men også lidt af mig
Ulla og Thorkil

Thorkil der bakser med bilen
Han er vist også lidt sur
Han sku' aldrig ha' ladet hende køre
Hun bakked' den sølvgrå lejetoyota
lige op i en mur
Ulla og Thorkil

Thorkil der ta'r sig en bajer på rummet
Ulla har shoppet, se hvad hun har fundet
Thorkil i køen på togstationen
Og ham som var flink fra hotelreceptionen

Far mor og børn

Ja man bli'r klogere dag for dag
Men vi blev voksne med et slag
Det blev en dreng det ser du vel
Jeg mærker ham men ik' mig selv

Far mor og børn
Det er bare noget vi leger
De kommer snart og henter den
Så bliver alting som det plejer
Igen

Men indtil da, der gør jeg mit bedste
For dette lille hjælpeløse menneske
Jeg er nemlig kultiveret
Ja selv neglene bliver lakeret

Far mor og børn
Det er bare noget vi leger
De kommer snart og henter den
Så bliver alting som det plejer
Igen

Ja man ved jo kun hvad man har
Så man er aldrig rigtig klar

Til far mor og børn
Men når det går som det plejer
Så er det bare at elske dem
for kærligheden sejrer

Far mor og børn
Ja når det går som det plejer
Så pludselig elsker man
For kærligheden

Singlernes Gudinde

Som et skud i tågen
der sidder lige i øjet
Jeg er nøgen under frakken
med følelserne uden på tøjet
Der er ingenting jeg mangler
ikke noget egentligt savn

Det sku' da lige være
en sexet fremmed havn

Jeg er singlernes Gudinde
og du kender mig sikkert godt
Jeg famler rundt i blinde
mens jeg holder tjek på hvad der' hot
Jeg ved godt inderst inde
hvad det er jeg savner mest af alt
Men jeg prøver på at holde fanen højt
kort fortalt

Jeg er en blind passager
på vej ud og se verden
Jeg er en sporhund der kender dig
men ikke din færden
Det er bedst jeg er alene
mens jeg slikker mine sår
så jeg logrer når du kommer
men også når du går

Jeg er singlernes Gudinde
og du kender mig sikkert godt
Jeg famler rundt i blinde
mens jeg holder tjek på hvad der' hot
Jeg ved godt inderst inde
hvad det er jeg savner mest af alt
Så jeg prøver på at holde fanen højt
sådan kort fortalt
jeg holder fanen højt kort fortalt

Jeg er singlernes Gudinde
og du kender mig helt sikkert godt
Jeg famler rundt i blinde
mens jeg spiser mændene rå
Jeg ved godt inderst inde
hvad det er jeg savner mest af alt
Så jeg prøver på at holde fanen højt
kort fortalt

Mislyd

Mislyd
Ja jeg kan sagtens høre det
Mislyd
Men jeg blev nød til at gøre det

For jeg går til livet
som en kamikazepilot
Før syntes du jeg var dejlig
men nu er jeg bare en kæmpeidiot

Mislyd
Jeg måtte bare gøre det
Mislyd
Uden at vide hvad det ku' føre til

For jeg går til livet
som en kamikazepilot

Men hvis jeg nu tager det på mig
at jeg har været en kæmpeidiot?
For jeg lagde mig ned på ryggen
og spandt
og det var hverken smukt
eller elegant

Mislyd
Tror du at med årene
Mislyd
Så kan vi hele sårene?

Når man går til livet
som en kamikazepilot
Når man plunger og man dykker
så går der noget i stykker
Da jeg lagde mig ned på ryggen
og spandt
tænkte jeg ik' på det jeg tabte
men kun på det jeg vandt

Mislyd
Hvis vi nu samler stumperne
Mislyd
Så ta'r vi røven på alle tumperne

Hvad var det du ville?

Jeg er nede og bide i græsset såmænd
Der er ik' noget lys i tunnelen
men man siger jo at det kommer der igen

Jeg stivnede i en lysning tidligere på året
Jeg prøvede ik' engang at flygte
Nu er jeg skamskudt og såret

Hvad var det du ville?
Hvad var det du så?
Du ville lege lidt med tanken
og så ellers komme og gå

Du nåede det lige, fik reddet dig selv op
på planken
Men du driver med strømmen
du rejser i tanken

Hvad var det du ville?
Hvad var det du så?
Du ville lege lidt med tanken
og så ellers komme og gå

Var det bare det
og så det der sug du var efter?
Der manglede lidt farver
lidt sjov og lidt fest og
nu står du bare der
og lurer bag ved hækken
Du har fået det hele
men det var katten i sækken

Du fik det du ville
Det du pegede på!

Men du driver med strømmen
Du rejser i tanken
Det er det rene river-rafting
Du kan ikke holde balancen

Du fik det du ville
Det du pegede på
Men du kunne også ha fået resten
og nu vil jeg ha' du skal gå

Og når så en dag du endelig
driver i land
Hvad tror du så der venter
sådan en stakkels mand?

Et sted ude i mørket

Det ville gøre godt at vide
at et eller andet sted ude i mørket
ved hendes side
ligger du og længes
efter mig
ligesom jeg
ligger her og længes
efter dig

Jeg elsker dig en lille smule
men du skal ikke være bange
det er noget jeg sagtens kan skjule
men jeg er vild med tanken
om dig
og at jeg
blev både set og genkendt
af dig

Jeg ville gerne være tapper
men nu kan jeg ikke mer'
jeg har tjekket mine mails
hvert eneste kvarter
for jeg længes
efter kontakt
nu er det out there
nu er det ligesom sagt

At jeg elsker dig en lille smule
men jeg er bange for det ikke længere
er noget jeg magter at skjule

Måske for forever

Hvis du sænker paraderne
så la'r jeg sløret falde
Move over babe
Gi'r du en balle?
Man skal jo begynde et sted

Hvis du gi'r den en på frakken
så ta'r jeg hatten af for dig
Hvis du køber hele pakken
må du godt komme hjem med mig
Man skal jo begynde et sted

Hvis jeg var i dine sko
så ville jeg slå til
Jeg er jeg er nemlig ikke farlig
"Og når hun nu så gerne vil"
Man skal jo begynde et sted

Og det ku' godt være her
Og det ku' være med lidt snak
Og så hvis alting falder i hak
så kan det blive til noget mer'

Måske for forever
eller bare for tonight

Det er noget i dit blik
Jeg genkender det som sult og
det er måden du ligesom casually
lægger hånden på min skulder
Det her det bli'r til noget stort

Hus og Hjem

Jeg ønsked' mig det brændende
Nu syn's jeg det er skræmmende
at det ligesom bare bli'r ved
Det er noget med den der inert
og fænomenet "nærmest lykkelig"
Er lykken egentlig kommet for at bli'?

Nu sidder jeg her med hus og hjem
men det ku' lige så godt være endt
på en bænk i parken
Jeg kniber mig i armen
og tænker uh jeg klared' den

Det er ikke noget jeg tænker på hver dag
eller mens jeg er i gode venners lag
griller lidt i haven
Kom og kys din far godnat
Du er fars lille skat
Alt tilgivet alt forladt

Nu sidder jeg her med hus og hjem
men det ku' lige så godt være endt
på en bænk i parken
Jeg kniber mig i armen
og tænker uh jeg klared' den

Jeg ku' altid vælge selv at fuck' det up
men jeg prøver på ik' at gå amok

Jeg ønsker ik' at såre nogen

Jeg prøver at være stærk i troen
og for det meste går det godt
Men jeg ved at der må være mer'
andre kvinder her og der
ord som jeg skal rime
folk jeg må ha' til at grine

Jeg sidder her med hus og hjem
men det ku' lige så godt være endt
på en bænk i parken
Jeg kniber mig i armen
og tænker uh jeg klared' den

Og jeg ku' aldrig finde på at fuck' det up
så jeg lover dig jeg ikke går amok

Kære gamle kusse tyv

Kære gamle kussetyv
du gik glat igennem
Der var aldrig nogen klager
over det du gav i sengen

Kære gamle kussetyv
du fik vist sjældent nej
Du hvisked' lidt i deres øre
og sådan hjalp du dem på vej

Men kære gamle kussetyv
du kan ik' charmere mig
Du ku jo ha været min far
Du vil kun du blamere dig

Kære gamle kussetyv
du har stadig glimt i øjet
Man kan se du kender spillet
ind til benet
at du ser ind under tøjet

Ja man sku' tro at du var tyve
man skal jo heller ikke miste troen
Men kære gamle kussetyv
hvornår har du sidst fået nedlagt nogen?

Men kære gamle hjerteknuser
jeg bli'r blot vemodig
når jeg ser dig i aktion
Filmen knækker
og det kikser
Det er noget med dine vitser
noget med din person
Det at man kan se du ved du kan
men du har ligesom glemt hvordan

Kære gamle kussetyv
selv om modstand tænder dig
så er mit bedste råd at
gå en stor bue uden om mig

For kære gamle kussetyv

du har ligesom glemt hvordan
spillet spilles nu om dage
Det er bare at ta' det som en mand!

Jeg misser mod solen

Jeg misser mod solen
og smiler hen for mig
så vender jeg mig dovent om i sandet
og lader mit smil stråle hen mod dig
Og du skifter stilling af bare befippelse

Lykken melder sig prompte
bare jeg nu har noget at ha' den i
Det er bare som et lille jag
Et stik i armen
og så er det forbi

Du tager mig om skulderen
og hvisker i mit øre
lidt om det ene og andet
og om alt det du kunne tænke dig at gøre
Og jeg skifter stilling af bare befippelse

Lykken melder sig prompte
bare jeg nu har noget at ha' den i
Det er som et lille jag
Et stik i armen
og så er det forbi

Vi ser ud over vandet
Vi længes ikke mer'
Det er som om vi endelig har indset
at alt vi vil og skal er lige her

Nu kommer lykken i bølger
og vi har spandene klar
Vi læner os tilbage
og glædes ved alt det vi har

Ja lykken kommer i bølger
og river os med
Vi rider på bølgen af
uendelig fred

Thorkil og Ulla revisited

Tag du bare en kage til
Du kan jo tåle det min pige
Vi ku' jo ta' et album mer'
Og bli'r det sent så er det kun fordi
Der er lunt her på terrassen
Sommeren den er ik' forbi
For vi to kan stadig feste
Og det er jo også noget må man sige
Ulla og Thorkil

Når Thorkil og Ulla de fester
Så er det noget med mange gæster
Noget med hatte og sjov

Voksne der danser moderne
Man vælger jo selv om man vil bli' flov
Hjemme hos Ulla og Thorkil
Sammen med Ulla og Thorkil

Thorkil i nystrøget skjorte
Her på den store dag
Familien er samlet i haven
Med sølvbryllupsport og hornorkester
og dannebrogssflag

Ulla bevæbnet med lugejernet
En smilende Thorkil med maling på ærmet
Ulla med forklæde på foran huset
Mens han